



want even later kan ik het juweel netten. Snel berg ik het net en bel in alle vreugde Danny op. Even bijkomen, wat een energie heb ik al verspeeld deze morgen. Nadat ik mijn verhaal verteld heb en de felicitaties ontvangen zijn, trek ik de vis op de mat en zie een werkelijk schitterend oud en lang spiegelijf. Een absolute droomvis! Er moet snel gehandeld worden, want ik moet er niet aan denken nu weg gestuurd te worden door een één of andere norske boer of zo. Snel weeg ik de vis, en maak daarna een aantal foto's. Alles loopt op rolletjes! Zonder gezien te worden zet ik de vis terug en ruim het zootje op. Wat een ochtend zeg, en tot mijn verbazing zie ik *Bazil* gewoon weer gaan happen! Helaas is het buiten werpafstand, maar ik besluit toch nog effe te wachten tot hij weer naar mijn kant komt. Het zou allemaal te mooi zijn, want even later verdwijnt hij in het kleine kommetje en komt niet meer tevoorschijn. Ik besluit maar meteen weg te gaan, maar niet zonder eerst mijn overige voer er op deze stek in te kiepen. Ik heb al een plannetje bedacht! Ik moet hier vissen, hier zitten ze...

Tegenslag(je)!

Na die heerlijke start is de drang om te vissen gróót. Het enige probleem is dat ik de week erna op vakantie ga en eigenlijk niet kan vissen. Gelukkig heb ik een super vrouwtje die mij toch een kort nachtje laat vissen net die nacht voor we op vakantie gaan. Natuurlijk hingen daar wel een paar voorwaarden aan vast, maar dat had ik zelf ook al bedacht. Alles wordt klaargezet, zodat ik vrijdagochtend bij thuiskomst meteen alles in kan laden en we toch nog rond tien uur richting Duitsland kunnen. Al met al niet bepaald een rustig ochtendje, maar ik wil zo graag nog effe vissen. Donderdagavond rij ik in de stromende regen naar het heerlijke water. Dat het giet doet me niks, die hengels moeten erin. Bij aankomst schrik ik als ik aan de overkant een lampje zie. "Wat is dit?" Op dit haast onbeviste putje zitten er op donderdagavond in de regen twee mensen te vissen, hoe balen is dat? Ik parkeer de auto en overpeins wat te doen. Het regent, er zitten er twee te vissen en morgen ochtend moet ik om halfzeven opruimen! Wat is wijsheid? Ik kies eieren voor mijn geld en besluit alleen te voeren. Het is onmogelijk ongezien op de dijkkant te zitten, want die stek ligt recht tegenover die andere vissers. Niet echt handig lijkt mij, en als ik eventueel vis zou vangen moet ik in het donker foto's maken, en dat vind ik helemaal niks. Dus alles bij elkaar is het gewoon beter om alleen te voeren, waarna ik toch besluit een praatje te maken met die gasten. Het blijken locals te zijn die hier heel af